

Nellemanns Have

Historisk redegørelse



I 1925 købte landinspektør Nic. Nellemann det første stykke jord af Godsejer Arenfeldt på Sæbygaard. En hedeskrænt, et par mosehuller og en gammel grusgrav. Det var dengang Langtvedvej stadig var en grusvej. Her byggede Nellemanns sit første lille sommerhus "Skovled" i 1925. Nic. Nellemann ville gerne have et sommerhus et sted, hvor han også kunne lave en have. Det fik han, og det var her fra Nellemanns Have tog sin begyndelse.



Skovled blev i 1930 udvidet til det hus, vi kan se i dag.

Frem til 1938 erhvervede han flere matrikler langs vejen.

Se bilag Matrikelkort.

Haven har altså været der siden 1925.



I 1936 blev det store rosenbed etableret. Det er lavet af materialer fundet i området. I midten står Nic. Nellemanns landmålerstok. Samme stok findes også i det nye rosenbed, som kan ses i Nellemanns Have i dag.

I 1940 blev Det hvide hus bygget. Det har været brugt som sommerhus og weekendbolig for familien og som kontorhus for Landinspektør- og ingeniørfirmaet Nellemann.



Nic. Nellemann havde en stor passion for paradisæbletræer, ligesom mange andre sjældne træer blev plantet i den store have. Omkring 1940 blev der sat et hegn op og plantet humlestænger ud mod Langtvedvej. Da den lille bæk, der løber gennem haven og ned langs Langtvedvej blev rørlagt for mange år siden, blev der mulighed for parkering langs hegnet med de høje humlestænger. Der har været parkering langs hegnet lige siden.



Indenfor blev de første frøformerede malustræer plantet. Det er altså de ældste paradisæbletræer, vi har i Nellemanns Have lige indenfor hegnet. På billedet ses tydeligt den ene låge ud til Langtvedvej. En låge, som stadig er der, blot i en anden udformning. Adgangsvej til Haven også i dag. Haven modtog i 40'erne Jysk Haveselskabs vandrepokal 3 år i træk for det bedste haveanlæg. Den var en stor turistattraktion og havde ofte op til 300 besøgende i weekenderne, hvor Nulleman stolt viste rundt.



Der er to låger ud mod Langtvedvej, som Havens gæster kan benytte, øverst en dobbeltlåge. Denne adgangsvej med pergola til gulddregnen blev bygget i pinsen 1932. Denne dobbeltlåge, dog i en nyere version, er også i dag hovedindgangen til Nellemanns Have. Det er ved denne låge busselskaber afleverer deres gæster, og vi byder velkommen til en rundvisning i Haven, det er også her, de henter deres gæster igen.



Det er langs hegnet folk parkerer og har gjort det alle dage, når de skulle ind i haven for at nyde naturen eller drikke den medbragte kaffe. Nellemanns Haves Venner har, siden vi begyndte at retablere haven i jan. 2008, udbygget mulighederne for at nyde den medbragte mad, ved opsætning af borde/bænkesæt rundt om i Haven, også her i den nederste del lige indenfor hegnet.